



## God is liefde

Boven woorden, boven beelden, boven water,  
boven licht  
krijgt Gods' liefde een gezicht in de liefde onder  
mensen.

Boven vreugde, boven zorgen, boven opstand,  
boven rust,  
staat de liefde die ons kust want in haar is God  
verborgen.

In die mens van lang geleden die als eerste is  
gegaan,  
uit de dood is opgestaan, is God aan het licht  
getreden.

In het brood wat wordt gebroken en de wijn die  
wordt gedeeld  
wordt Zijn leven doorverteld, wordt Gods' Naam  
weer uitgesproken.

In de liefde zonder grenzen onder mensen met  
elkaar  
daar wordt ons Zijn Naam gewaar: God is liefde  
onder mensen.

*Michaël Steehouder*

## Vieringen komende twee weken

### Zondag 26 maart zijn er twee diensten:

**10.00 uur** - Ontmoetingskerk  
Voorganger Ds. G. Ruitkamp uit Apeldoorn.  
**10.00 uur** – Petruskerk te Spankeren  
Voorganger Ds. J. Eldering-Schenkel, Vaassen.

### Vrijdag 31 maart

15.00 uur – Vrijdagmiddag gebed  
Boskapel Laag-Soeren Ariënne Scholten e.a.

### Zondag 2 april - Palmzondag

**10.00 uur** - Gezamenlijke dienst in de  
Ontmoetingskerk. Voorganger Ds. R.W. Heins.

### Maandag 3 april Oecumenische vesperdienst

19.00 uur – Petruskerk  
Voorganger Diaken R. Heinen.

### Dinsdag 4 april Oecumenische vesperdienst

19.00 uur – Ontmoetingskerk  
Voorganger ds. R.W. Heins.

### Woensdag 5 april Oecumenische vesperdienst

19.00 uur – Nicolaaskerk Ellecom  
Voorganger Jantine Groenewold.

### Donderdag 6 april Witte Donderdag

19.00 uur – Ontmoetingskerk  
Voorganger Ds. F.Z. Ort. Heilig Avondmaal.

## Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de  
Ontmoetingskerk in Dieren kunnen live worden  
gevolgd op internet via de website:

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>

De diensten in de Petruskerk in Spankeren zijn  
te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>



**kerkdienst  
gemist.nl**

## Bloemen

Vorige week zondag zijn de bloemen gegaan  
naar de heer T. van Gaalen, de heer P. Boer en  
de heer. A. van Heerden allen te Dieren.

Komende zondag zijn de bloemen bestemd voor mevrouw B.B. Thomassen-Anderson te Dieren en mevr. E. Mol-van den Herik en het echtpaar Mann-Bakvis in Dieren.

### Bericht van overlijden

Op donderdag 23 maart jl. is overleden

**Hendrina (Hendrien) Goedhart-van der Kruit** in de leeftijd van 78 jaar.

Zij woonde met haar man Dick aan de Magnolialaan 28 in Dieren N-O. Sinds korte tijd was zij opgenomen in het hospice te Zutphen.

Op woensdag 29 maart zal om 10.30 uur de uitvaartdienst plaatsvinden in de Petruskerk te Spankeren. De dienst zal worden geleid door Esther Teunissen uit Zutphen.

Na de dienst zal aansluitend de begrafenis plaatsvinden op het kerkhof naast de Petruskerk. Daarna is er gelegenheid tot het condoleren van de familie in de kerk.

### Omzien naar elkaar

Mevrouw B.B. Thomassen-Anderson uit Laag-Soeren die tijdelijk in Intermezzo verbleef, is verhuisd naar Beverode (kamer 403) Admiraal Helfrichlaan 12 te Dieren. Wij wensen haar daar heel veel geluk en woonplezier.



### Joods Leerhuis Dieren Wie waren de Farizeeën?

In de tijd van Jezus vormden de Farizeeën een belangrijke groepering in het Aramese Jodendom, speciaal in Jeruzalem en Judea. Het meest bekend zijn zij uit de evangeliën, waarin zij regelmatig als tegenstanders van Jezus worden voorgesteld. Op grond van dat beeld zijn zij eeuwenlang gezien als een gesloten groep van

wetticistische en onverdraagzame schriftgeleerden. Maar klopt dat negatieve beeld wel? Niet alle evangelisten schrijven op dezelfde manier over de Farizeeën. Ook kennen we hen uit andere historische bronnen, waarin een veel positiever beeld van hen wordt gegeven. Bovendien waren zij een pluriforme beweging met conservatieve en liberale vleugels. De leerhuisavond wordt geleid door Peter van 't Riet. Hij schreef vele boeken en artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.

U bent van harte welkom op woensdag 29 maart 2023 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren.

*Regionale Werkgroep  
Kerk en Israël – Raad van  
Kerken Veluwezoom*



### Proeftuintjes

Het is enige tijd stil geweest rond de "tuintjes". Maar er is wel weer nieuws dat ik graag met u wil delen:

### Stiltetuin

De ontwikkelingen rond een stiltetuin zijn nog in volle gang. Er hebben zich inmiddels voldoende vrijwilligers gemeld om mee te helpen met de verdere ontwikkelingen. Ook is daardoor het onderhoud veilig gesteld. Nu is men bezig met de volgende fase. Dat gaat om de financiële haalbaarheid. Plannen moeten worden bijgesteld. Maar men is nog steeds hoopvol gestemd.



### Taart bakken

Het taart bakken komt nog NIET van de grond. Frieda stelt nu voor om met een klein aantal belangstellenden bijv. vier alsnog een bakbijeenkomst bij haar thuis te houden. Meld je aan bij Frieda Vellema-Bakker (fridavellema@gmail.com).

Nog een nieuwtje over de "zuil" in de kerk. Bij deze zuil kunt u zelf een idee ophangen voor een nieuwe activiteit.

Iemand, die daar een verzoekje op een kaartje had geschreven, vertelde mij dat er op gereageerd is. Dat vind ik fijn om te horen. Misschien spoort het u aan om ook eens een kans te wagen?

Reacties e.a. kunt u sturen naar:

[renb.lanting@ziggo.nl](mailto:renb.lanting@ziggo.nl)

*Roelf Lanting*

### Marktmunten voor de voedselbank

Wilt u ons weer, net als andere jaren, helpen bij het inzamelen van groene marktmunten. Deze munten krijg je wanneer je op de markt in Dieren spullen koopt. De munten willen we met Pasen graag inwisselen voor eieren, die dan bestemd zijn voor de voedselbank.

Als u ze hebt, wilt u ze dan in de brievenbus doen bij ondergetekende, Harderwijkerweg 111 in Dieren.

*Met een hartelijke groet,  
Annie Veldhuis (tel. 0313-414896)*

### Bedankt!

We ontvingen een aardige e-mail van de locatiemanager van de noodopvang van de asielzoekers op de boten:

*Beste Brian en Hetty,*

*Allereerst wil ik alle mensen van jullie kerk hartelijk bedanken voor hetgeen jullie betekend hebben voor de bewoners van Crisisnoodopvang Dieren. Het was hartverwarmend om te zien dat er zoveel liefde is gegeven door jullie. Daardoor hebben de bewoners zich heel erg welkom gevoeld en zij hebben een fijne tijd gehad.*

*Inmiddels zijn alle bewoners vertrokken naar een nieuwe locatie. Helaas was het niet mogelijk om de hele groep naar 1 locatie te verplaatsen. Een groot deel is naar Ede gegaan. De overige bewoners zijn geplaatst in Veendam, Petten, Zutphen, Nijmegen, Almelo, Avenhorn en Nijmegen.*

*Nogmaals dank namens de bewoners voor al jullie steun.*

*Groet  
Frank Glerum  
Locatiemanager CNO Dieren*



### Concert i.v.m. het 450-jarig bestaan van de gemeente Rheden





Het Oratoriumkoor Veluwezoom deelt op zondag 26 maart in de feestvreugde om het 450-jarig bestaan van de gemeente Rheden. Op die dag verzorgt het koor in de Rhedense Dorpskerk een concert met werken uit 450 jaar muziekgeschiedenis. Een muzikale reis door de tijd. De oudste componist van wie tijdens het concert muziek ten gehore wordt gebracht is Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), de meest recente Albert de Klerk (1917-1998). Bovendien zingt het koor werken van Felix Mendelssohn Bartholdy, Charles Gounod en Hendrik Andriessen. De muzikale leiding is in handen van Ab Weegenaar, de vaste dirigent van het Oratoriumkoor.

Als vocale soliste treedt op Anke ter Riet. Sander van den Houten begeleidt de zangers op het orgel.

**Dorpskerk Rheden**  
**26 maart 15.30 uur**

Vrije entree, vrije gift na afloop

### Brieven Amnesty

Op 2 april 2023 liggen in de Ontmoetingskerk weer brieven van Amnesty International ter ondertekening.

Het zijn brieven voor Burundi, VS en Cuba. In de bijlagen van deze mail, waarmee deze Nieuwsbrief wordt verstuurd, treft u de brieven ook aan, zodat u ze evt. zelf kunt versturen.

### Komende activiteiten Werkgroep Kerk in Actie

Het thema voor dit jaar luidt: 'Uit liefde voor jou'

**kerk  
in actie**

### Koffiestop na afloop Vesper op 4 april in de Ontmoetingskerk

Dit jaar organiseert de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o. deze activiteit.

De vesperviering is op dinsdag 4 april 2023 om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk te Dieren.

Na afloop van de vesper is iedereen van harte welkom bij de koffiestop; onder het genot van

een kopje koffie krijgt u uitleg en achtergronden bij het project waar we voor collecteren: 'Fundación Pequeño Trabajador' = St. Kleine Arbeider, gesteund door Kerk in Actie in Colombia.

Zij zetten zich speciaal in voor werkende kinderen in Bogotá. Ellen Bollen zal ons informeren over ons project. Zie voor meer informatie in de vorige Nieuwsbrief.

### Pasen – ook in Colombia

Voor de kinderen in Bogotá, Colombia hebben wij een Paasgroet gemaakt die u na de komende kerkdiensten kunt tekenen. U hoort hierover bij de afkondigingen in de kerk meer.



Wij wensen allen die in Bogotá voor en met ons project bezig zijn, en zeker ook de kinderen, Gezegende Paasdagen toe.

In de volgende nieuwsbrief informeren wij iedereen over de komende activiteiten van Kerk in Actie In onze dorpen.

Een hartelijke groet, namens de werkgroep Kerk in Actie, Ria van Voorst, publiciteit  
Tel. 413010 / e-mail: [v.vorst1@kpnplanet.nl](mailto:v.vorst1@kpnplanet.nl)

### Paasontbijt

Aansluitend op de Paasdageraadsdienst in de Petruskerk (aanvang 7.00 uur) wordt er vanaf 8.30 uur en gezellig Paasontbijt gehouden voor alle gemeenteleden in beide gemeentes.

De organisatie wil graag tijdig weten hoeveel mensen er komen in verband met de voorbereidingen en daarom wordt u gevraagd u op te geven via de intekenlijsten die in de kerken liggen. Graag uiterlijk voor vrijdag 31 maart a.s.

U kunt zich ook aanmelden door te bellen naar 06-21 59 55 29 of een mailtje te sturen naar: [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com)



## Kliederkerk

Zondag 12 maart was er 's middags Kliederkerk in de Ontmoetingskerk. Als belangstellend en ook nieuwsgierig gemeentelid kwam ik er een kijkje nemen.

Blij verwonderd was ik hoe alles georganiseerd was rond het verhaal over koning Josia uit het Oude Testament. Hij werd tot koning gekozen toen hij 8 jaar was.

Het kliederkerkthema was: "*Als ik de koning was.....*"

Er waren 10 ontdekplekken georganiseerd. Er werd o.a. gedanst (koninklijke pasjes), een tempel gebouwd (kartonnen dozen), zilveren munten gezocht (verstopt in de kerkzaal), een gesprek over wat je ánders zou gaan doen dan jouw opvoeders, als jij koning was, e.a.

Tenslotte werd er over het Josia-verhaal een mooi ingestudeerd toneelstuk opgevoerd.

De middag werd afgerond met een uitgebreid buffet, lekkere soepen, broodjes en allerlei hapjes.

Heel leuk was het dat ik een deel van deze middag wat kon optrekken met twee vrolijke zusjes, zonder begeleiding. Ik schat dat er

ongeveer 30 kinderen een mooie middag beleefden, samen met hun begeleiders. Een aanrader om een volgende keer de "Kliederkerk" ook eens te komen bezoeken. Misschien treffen we elkaar.

*Met een vriendelijke groet, Thea Henny*

## Gebed

Gij  
met uw naam Ik zal er zijn,  
die ontferming bent en liefde.

Zie ons  
Met al wat wij zijn en niet zijn,

kom over ons met uw geest,  
dat wij nieuw worden

en opstaan uit alles  
wat geen leven is, geen leven geeft.

*Franck Ploum*

*Uit Onze Vader wat zeg je?*



---

Kopij voor de volgende uitgave graag uiterlijk 5-4-2023 opsturen naar [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com).



Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via [samengaan.dierenspankeren@gmail.com](mailto:samengaan.dierenspankeren@gmail.com)